



Als gebinten konden vertellen ...

STICHTING IJsselhoeven



provincie  Overijssel

Als gebinten konden vertellen ...

Verhalen op en rond IJsselhoeven

Opgetekend door: Willemien Hartmans, Wim Jansen, Anton Meijerink,
Wim Nugteren en Andries Slingerland

Januari 2015
Stichting IJsselhoeven

Naar de bolle

de Bloemendal te Diepenveen



Eigenzinnige uilen



de Disselenbrink te Marle

Een vreemde stal



't Hamel te Wijhe

Voor een gezond dagje geluk



't Hamel te Wijhe



Een Duitse K en andere vragen

Landgoed Hof van Duur te Olst

De tand des tijds



Erve de Kolk te Olst

Een vracht jeneverflessen



het Mottenhuisje te Wijhe

Nieuw leven op de Nederhoeve



de Nederhoeve te Welsum



Hoge nood

de Rankenberg te Wijhe

Late liefde en een blinde deur

de Kleine Vlaskamp te Olst



Als gebinten konden huilen



Erve de Vos

Toen het Weerdje stroom kreeg



het Weerdje te Olst

Water, wiet en welzijn



de Wellenberg te Voorst

Op de koffie bij de koe

de Kleine Wildenberg te Diepenveen





Schuilen in de schoorsteen

't Zielegoed te Welsum

**Dakgoten, geglazuurde stenen en dakpannen, muurankers ...
en iets over de toiletruimte**



Themaverhalen door Wim Jansen



Bedankt voor uw aandacht en veel leesplezier!